



INTERVIEW MET LEOPOLD VANDOOREN

Leopold (afkomstig uit Menen) heeft niet in Kessel-Lo gestudeerd. Zijn eerste contact met Kessel-Lo dateert uit de periode dat hij **viceprovinciaal** van de Vlaamse provincie was, van 1994 tot 2000. In die tijd was Kessel-Lo een tehuis geworden voor terugkerende en ouder wordende confraters en was er ook ruimte voorzien voor zieke confraters die medische zorg nodig hadden. Als viceprovinciaal ging hij er regelmatig op bezoek, vooral bij de zieke medebroeders. Hij was getroffen door de goede zorg die er verstrekt werd.

Vanaf 1 juli 2012 tot 30 juni van dit jaar (juist 7 jaar) was hij er rector en zelfs de laatste rector. De ziekenafdeling was ondertussen verdwenen en er was dus ook geen verplegend personeel meer aanwezig. En dat was wat het rector-zijn soms zwaar maakte. Eén van de grote taken van Leopold was om zieke confraters te **begeleiden** naar dokter of ziekenhuis en om steeds paraat te zijn (ook 's nachts) voor onverwachte gevallen. Gelukkig kon hij rekenen op de hulp van andere confraters. Als het bleek dat een confrater erg verzwakte en dat hij echt regelmatige medische hulp nodig had werd er, in overleg met de huisdokter en de provinciaal, beslist om de confrater te verhuizen naar ons zorghuis van Zuun. "Oude bomen worden niet graag verplant" maar de meesten waren wijs genoeg om in te zien dat ze beter zouden zijn en aangepaste hulp krijgen in Zuun. En dikwijls viel het zo uit dat de verzwakte confrater daar weer beter functioneerde en nog jaren van het leven kon genieten. Maar er waren ook verrassingen. Een

paar van onze mannen zijn, kort na hun overbrenging naar het ziekenhuis van Leuven, overleden en hebben niet meer van de goede zorgen in Zuun kunnen genieten.

Leopold is **dankbaar** voor wat hij heeft mogen beleven in Kessel-Lo. Er heeft altijd een goede aangename broederlijke sfeer geheerst, de taken waren goed verdeeld en hij kon rekenen op heel wat confraters en vooral op de vicerector. En er waren vele mooie momenten die tot blijvende dankbaarheid stemmen. Zoals prachtige jubileumfeesten of sterke liturgische vieringen. Of gewoon gezellig samenzijn met de confraters in de refter en de living.



Hoe werkt de sluiting van Kessel-Lo op hem?

Leopold moet bekennen dat het wel diep op hem inwerkt. Kessel-Lo heeft 65 jaar lang een grote rol gespeeld in het leven van honderden Scheutisten. Zulke mooie statige woning, op een groene heuvel gelegen, achterlaten en zien overgaan in andere handen doet wel pijn. Maar het nog langer behouden was niet meer mogelijk. Hopelijk kan het van groot nut zijn voor de stad Leuven en voor de omgeving.

Leopold wordt dit jaar 78. Van 1992 tot nu - dus 27 jaar lang - had hij grote verantwoordelijkheden als viceprovinciaal of als rector op verschillende plaatsen. Daar komt nu een einde aan. 'Oef, het is goed geweest'. Hij kan nu eindelijk echt op pensioen gaan in Kortrijk en het rustiger aandoen.

Frans Van Humbeeck