

## Twee confraters van Kessel-Lo, Louis Mellebeek en Evarist Verlinden beleven iets unieks.

*Ze waren in 1954 aanwezig toen het huis zijn deuren opende en ze zijn nu ook aanwezig als – 65 jaar later – de deuren worden gesloten. Ze hebben allebei vele jaren in de Filippijnen gewerkt.*

### Louis Mellebeek

Louis is van Vorst-Laakdal (Zuiderkempen).

Louis kwam in 1954 in Kessel-Lo toe om zijn eerste jaar theologie te beginnen, op het moment dat men nog volop bezig was om het huis echt bewoonbaar te maken. Er moest nog veel gebeuren: de vensters bijvoorbeeld moesten nog geplaatst worden, de afwerking binnen was nog niet beëindigd en buiten moest nog alles aangeplant worden. Louis woonde op een mansarde op de derde verdieping. Het was pioniers werk! Louis is blij dat hij toen, tezamen met alle studenten, heeft mogen meewerken om van Kessel-Lo een aangename woonst en een mooie site te maken.



In 1958 reisde hij voor de eerste maal af naar de Filippijnen waar hij 40 jaar lang werkzaam zou zijn. In 1998 kwam hij voorgoed naar België en werd in 1999 rector in Scheut-Anderlecht. Na het beëindigen van die taak, in 2005, werd Louis naar Kessel-Lo overgeplaatst. Gedurende 14 jaar was hij er econoom en vicerector. Het is een taak die hij altijd graag gedaan heeft, want **puur dienstbetoon**. Hij was ook erg bedrijvig in het park wat hem de kans bood volop in de natuur en de goede lucht te zijn. Hij had altijd veel contact met de burens wat door hen erg gewaardeerd werd. Gedurende die 14 jaren hielp hij mee om de weekenddiensten te verzorgen in de omliggende parochies. Louis was ook **contactpersoon** voor de MRB-Hageland (MRB = **M**utualiteit van de **R**eligieuzen van **B**elgië) en plande mee de activiteiten.

Louis is blij dat zijn gezondheid hem toeliet om zo bedrijvig te blijven tot zijn 87 ondanks een hartinfarct. Maar een stent heeft hem daar vlug overheen geholpen.

Hoe ziet hij de toekomst?

Louis verhuist ten laatste op 30 juni naar ons huis in Schilde. Schilde ligt in een prachtig park en er zijn vele wandelpaden. Goede lucht in overvloed dus! Dat verheugt Louis maar vooral is hij blij dat hij eindelijk veel tijd zal hebben om te fietsen, te wandelen en boeken te lezen. 'Eindelijk op pensioen' zegt hij. Dat is 22 jaar na het merendeel van de Belgen!

Het ga je goed Louis in ons prachtig domein van Schilde.

### **Evarist Verlinden**

Evarist is afkomstig van Noorderwijk (Herentals). Hij is jaar-en klasgenoot van Louis. Hij maakte dus ook deel uit van de eerste lichting jonge Scheutisten die in 1954 hun eerste jaar theologie begonnen in een nog af te werken klooster. Hij beklemtoont dat het een zeer moeilijk jaar was omdat er nog zoveel moest gebeuren en alles nog in de kinderschoenen stond. In de voormiddag werd er les gegeven. Elke namiddag werd er hard gewerkt in huis en vooral in het domein om wegen aan te leggen, bomen te planten, sportvelden te maken enz. 's Avonds was er dan tijd voor studie. Gelukkig hadden ze pater Frans Peeters als rector en ook een paar goede profs. Maar de situatie woog toch op de studenten.

Op het einde van zijn theologische studies kreeg hij de Filippijnen als bestemming, maar de afreis werd jaren uitgesteld omdat hij eerst psychologie moest gaan studeren aan de universiteit van Leuven. Na het behalen van een licentiaat vroeg de algemene overste hem om ook nog een doctoraat te halen. Evarist specialiseerde zich in **klinische psychologie**. Eindelijk kon hij dan in 1964 naar de



Filippijnen vertrekken Hij zou er 52 jaar lang blijven als prof aan de SLU universiteit, door Scheut gesticht en beheerd tot nu toe.

Drie jaar geleden kwam hij zich in Kessel-Lo vestigen. 'Het waren charmante jaren' zegt Evarist. Hij vindt het spijtig dat er in juni een einde aan komt, iets vroeger dan eerder gepland want velen hadden gehoopt van hier tot in 2020 te blijven. Maar de beslissing is gevallen en zo zal hij vanaf juli in Schilde terechtkomen. Hij hoopt er nog heel wat mooie jaren te beleven 'in de stille Kempen'.

*Frans Van Humbeek*

